

Go for it



Rachelle: "Bezoek elk jaar een plek waar je nog nooit bent geweest", tipt de Dalai Lama. Ons idee! Dus op naar dat super-de-luxe hotel aan de Caribische Zee of naar prachtig Marrakech.'



HOORJEDAT?

Hier hoor je alleen het geruis van de zee verderop en géén schreeuwende kinderen in het zwembad. Papagayo Hotel aan de Caribische Zee is – als enige op Curaçao – voor adults only. Met onder meer een eigen duikschool en spa, en kamers met een inloopregendouche en kingsize bedden ontbreekt het je hier aan niets. Loop van het zwembad het strand van Jan Thiel op, of ga de andere kant uit, richting bars, restaurants, winkeltjes en casino. Hier vind je veel meer dan je nodig hebt voor een zonzvakantie! *Vanaf € 170 per nacht, papagayo.com*



GETTY IMAGES

Tussen 20.000 man ... Of toekijken vanaf een privébalcon? Hoe dan ook is de historische paardenrace Palio gegarandeerd een unieke ervaring. In het centrum van de Italiaanse stad Siena, zo'n 75 kilometer ten zuiden van Florence, racen de zeventien wijken die de stad telt tegen elkaar. Het festijn begint met een kleurrijke parade, daarna volgt de race en tot diep in de nacht staat de stad op zijn kop. Wil je 2 juli of 16 augustus een plaats op het balkon bemachtigen? *Kijk op miracoli.it.*



Sterrentent

Als je dan toch even wilt ontsnappen uit je paradijselijke hotel, doe het dan meteen goed. Bij Ginger Restaurant koken ze met een mix van Aziatische en Caribische ingrediënten de sterren van de hemel. Letterlijk, want je kunt er plaatsnemen aan een tafeltje op het terras. Plof na dat heerlijke eten met een cocktail in een van de heerlijk relaxte loungebanken, en wie daar nog vanaf komt kan later lekker dansen: ze zijn tot laat open. *gingercuracao.com*

Magisch Marrakech

Op zoek naar een hotel in Marrakech? Wij tippen Riad de Tabela, dat onlangs is gerestaureerd en een prachtige Frans-koloniale stijl heeft. De kamers zijn heerlijk licht en door het hele gebouw vind je antieke stukken van over de hele wereld. Buiten in de medina kun je eindeloos dwalen door de souks en onder de sterren eten. Of ga naar het dichtbij gelegen Atlas-gebergte om op een kameel (of squad) door de woestijn te rijden! JAN-lezers kunnen vanaf € 535 per persoon drie nachten verblijven in een standaardkamer (inclusief vlucht en luchthaventransfer). *Kijk voor de volledige aanbieding op jan.nl/marrakech of heritagetravel.nl*

