

Midden in het historische centrum ligt het Piazza della Signoria met de Neptunusfontein.

Modestad FLORENCE

Exclusief genieten...

Florence is bij uitstek een stad om een goed figuur te slaan, *fare bella figura*, zoals de Italianen zeggen. Nouveau ging op pad met Miriam en Helen van High Fashion Travel en ontdekte veel modische schoonheid in een historisch decor.

TEKST: SASKIA BALMAEKERS / HIGH FASHION TRAVEL & MIRACOLI / FOTOGRAFIE: DUCCIO NACCI

aanwezigheid van authentieke ambachten als leerbewerking, weven en goudsmeden bij op en het is duidelijk waarom Florence een perfecte bestemming is voor een modereis.

De grote modemerken vind je vooral in het historische centrum van de stad, tussen het Piazza della Repubblica en de oevers van de Arno. Aan de andere kant van de rivier die Florence in tweeën deelt, in Oltrarno (dat letterlijk 'aan de overkant van de Arno' betekent), zijn de boetieks van 'kleinere' ontwerpers, uiteenlopende ateliers en vintage-winkels. Beide delen van de stad worden verbonden door een aantal bruggen, waarvan de Ponte Vecchio niet alleen de oudste, maar ook de meest bijzondere is. Deze 'Oude Brug', waar het goud en zilver van de uitgestalde juwelen je nu tegemoet glimt, was ooit het terrein van slaggers en leerlooiers, die hun afval regelrecht in de Arno dumpen. De enorme stank leidde

ertoe dat groothertog Cosimo I de' Medici niet langer over de brug wilde lopen. Hij gaf opdracht een overdekte gang aan te leggen, die over de winkels aan de Ponte Vecchio moest voeren. Tegenwoordig herbergt deze 'geheime' gang, de Corridoio Vasariano, een unieke kunstcollectie, met zelfportretten van bekende kunstenaars die kardinaal Leopoldo de' Medici verzamelde, zoals werken van Rembrandt en Chagall. Helaas is deze geheime gang slechts een aantal keer per jaar open voor publiek.

Een van de opvolgers van Cosimo, Ferdinando I, vond het veel te omslachtig om van de geheime gang gebruik te maken. Hij gaf opdracht de slaggers en leerlooiers van de brug te verjagen. Hun plek werd ingenomen door goudsmeden en juweliers, die geen stankoverlast veroorzaakten, en zo werd de brug weer het terrein van flanerende renaissance-dames. →



MODESTAD FLORENCE

Hoewel Milaan de naam modestad met verve draagt, behoort de titel van oudsher ook toe aan Florence. Niet alleen vanwege de mooie etalages vol designerjurken en fraaie accessoires, maar ook omdat Florence de thuishaven is van veel bekende ontwerpers. Emilio Pucci, Salvatore Ferragamo, Ermanno Scervino, Patrizia Pepe en Roberto Cavalli hebben allemaal Florentijns bloed. Tel daar de





VIA DE' TORNABUONI (EN OMSTREKEN)

Ten noorden van de Arno, in het historische centrum waar de koepel van de Duomo en Davids Michelangelo nooit ver weg zijn, ligt het chique winkelgebied van Florence. In de Via de' Tornabuoni en de omliggende straten zijn veel beroemde modehuizen. Een wandeling door dit stukje Florence is een feest van herkenning: Armani, Cavalli, Ferragamo, Gucci, Pepe, Prada, Pucci... De grote namen bieden meer dan alleen het beste modeaanbod.

In het dertiende-eeuwse Palazzo Spini-Feroni, het hoofdkantoor van Ferragamo, bevindt zich ook een museum. Aan de hand van meer dan tienduizend schoenen wordt een beeld geschetst van de carrière van de beroemde Florentijnse ontwerper, die onder anderen Audrey Hepburn, Greta Garbo, Anna Magnani, Marilyn Monroe en Sophia Loren tot zijn klanten mocht rekenen, en van zijn unieke collectie. Tot april volgend jaar is er in het museum bovendien de tentoonstelling *Il calzolaio prodigioso* (De wonderlijke schoenmaker) te zien, met sprookjesachtig schoeisel in de hoofdrol.

Veel palazzi in Florence zijn nog altijd in handen van adellijke Florentijnse families. Tijdens de speciale Nouveau-lezersreis wordt een van deze paleizen, waarvan de deuren gewoonlijk voor publiek gesloten blijven, bezocht.

Eveneens in een oud palazzo, het Palazzo della Mercanzia aan Piazza della Signoria, huist het Gucci Museum, waar op maar liefst 1.700 vierkante meter de meer dan negentigjarige geschiedenis van het merk in al haar facetten is te zien. Op de begane grond is het Gucci-café, een boekwinkel en een Icon Store waar tassen, accessoires en sieraden te koop zijn die speciaal voor het museum zijn ontworpen. →

HOTELS

De naam Ferragamo is niet alleen verbonden met de beste kwaliteit schoenen, maar ook met de beste hotels van de stad. De kwaliteit wordt zeer geregeld getest door niemand minder dan Leonardo Ferragamo, directe afstammeling van Salvatore, zelf. Niets wordt aan het toeval overgelaten, zeker niet tijdens de grote mode-events in de stad, zoals de internationale modebeurs Pitti Immagine. • **Hotel Continentale** is het meest modieuze van de hotels van de Ferragamo-familie. De kamers en openbare ruimten zijn in jarenvijftigstijl ingericht, met unieke modefoto's aan de muur. Hotel Continentale ligt aan de noordkant van de Arno, vlak bij de Ponte Vecchio en het Piazza della Signoria. Ook voor niet-hotelgasten is dit hotel een bezoek waard. Het dakterras biedt namelijk een schitterend uitzicht op de stad en de omliggende heuvels. **Vicolo dell'Oro 6r**, www.lungarnocollection.com • **Gallery Art Hotel** Het eerste designhotel van Florence. Het hoort eveneens bij de Ferragamo-familie. Het hotel is dankzij de hippe bar en het restaurant ook een hotspot voor jonge Florentijnen. Iedereen komt op zijn mooist de bar binnen, ook op een gewone doordeweekse avond. Na een drankje en een hapje schuiven ze aan in het fusion-restaurant dat bij het hotel hoort. **Vicolo dell'Oro 5**, www.lungarnocollection.com

ADRESSEN ROND VIA DE' TORNABUONI

Mario van de Via della Vigna Kapper Mario heeft al heel wat beroemde hoofden gekapt. Zijn salon is ingericht in sixtiesstijl. Hier wordt elk kapsel een bijzondere creatie.

Via della Vigna Nuova 22r

• **Stoffenparadijs** Florence is van oudsher een stoffenparadijs. Bij Casa dei Tessuti is het textiel zó mooi uitgesteld, dat je je in een museum waant. Eigenaar Romano Romoli mag ook prinses Beatrix tot zijn klantenkring rekenen. **Via de' Pecori 20-24r**

• **Prinsessenjurkjes** Koningin Máxima winkelt graag in Florence. Een van haar favoriete adressen voor de prinsesjes is de winkel van Loretta Caponi. Ze ontwerpt ook creaties voor volwassenen. **Piazza degli Antinori 4r**

• **Leerschool** In Florence wordt een buitengewoon hoge kwaliteit leer gemaakt. Op de *Scuola del Cuoio* (de leer-school) vertelt men graag over de kneepjes van het vak en krijg je advies bij de aankoop van een mooie tas of soepele handschoenen.

Piazza di Santa Croce 16

• **Vintage mode** Aan de Cortile Fossombroni, een court met leuke boetieks, is vooral La Corte, een winkel vol vintage-modemerken van Pucci, Cavalli en Ferragamo een aanrader.

Via dei Fossi 7r

• **Koffie bij Cavalli** Roberto Cavalli heeft hier een winkel en een café uit 1815: Casa Giacosa. Hij liet er een modern, stijlvol café van maken. **Via della Spada 10r**

• **Truffels en prosecco** Ga zeker even langs de delicatessen van Procacci, van de beroemde familie Antinori, waar je de verrukkelijke culinaire producten kunt proeven of mee naar huis kunt nemen: panini tartufati, truffelsandwiches, prosecco...

Via de' Tornabuoni 64r

• **Mozzarella** Aan de binnenplaats van Palazzo Tornabuoni zit Obikà, specialist in buffelmozzarella. Sterker nog: iets anders kun je er niet bestellen. **Via de' Tornabuoni 16**

• **Osteria** In osteria (taverne) delle Belle Donne (genoemd naar de mooie vrouwen die er vroeger flaneerden) serveert men verse pasta's, salades en vleesgerechten.

Via delle Belle Donne 16



- 1 Façade van de kralenkettingwinkel van Angela Caputi aan de Via Santo Spirito.
- 2 Patronen in het atelier van Ermanno Scervino.
- 3 De damesschoenen van Mara Broccardi worden tot in het kleinste detail met de hand vervaardigd en zijn uniek.
- 4 De vintage-winkel aan de Cortile Fossombroni verkoopt kleding en accessoires van beroemde Italiaanse designers.
- 5 Tassenontwerpster Francesca Gori van de Scuola del Cuoio combineert met gemak verschillende soorten leer: hert, krokodil en struisvogel.
- 6 Juwelierswinkel op de Ponte Vecchio.
- 7 Etalage van het Florentijnse modehuis Gucci.
- 8 Schitterend uitzicht vanaf het Golden View Restaurant op de beroemde Ponte Vecchio.



OVERDAAD IN OLTRARNO

Aan de overkant van de Ponte Vecchio stuit je op Palazzo Pitti, het grootste palazzo van Florence met een façade van bijna 200 meter! Eleonora van Toledo, de vrouw van Cosimo I de' Medici, legde er een enorme kunstcollectie aan, die nog altijd te bewonderen is in de in het palazzo gevestigde Galleria Palatina, met werken van onder anderen Titiaan, Caravaggio, Rafaël en Rubens. Met een kaartje voor de Galleria Palatina heb je ook toegang tot de koninklijke appartementen, de vroegere vertrekken van de De' Medici. Alle kamers schitteren van overdaad, met kroonluchters, goudbrokaat en hemelbedden. In het Palazzo Pitti vind je tevens de Galleria del Costume, met een verrassende verzameling van zo'n zesduizend historische jurken, kostuums en accessoires, inclusief theaterkostuums.

De drie wijken aan de zuidkant van de Arno, Santo Spirito, San Frediano en San Niccolò, ademen allemaal nog de sfeer van weleer. Aan het Piazza di Santo Spirito vind je veel barretjes en restaurants. Liefhebbers van kunst en antiek kunnen hun hart ophalen in de Via Maggio en de omliggende straatjes, waar veel antiekwinkels en ateliers gevestigd zijn. Breng ook een bezoek aan de Cappella Brancacci in de Santa Maria del Carmine. Felice di Michele Brancacci, een rijke zijdehandelaar, gaf rond 1423 de opdracht tot het schilderen van de fresco's in deze kapel. Let vooral op de bijzondere stoffen waarin de personages zijn gehuld. Wie genoeg heeft van kunst kijken en winkelen, kan even ontspannen in de Giardino delle Rose, de rozentuin uit 1865, met meer dan duizend verschillende soorten rozenstruiken en een prachtig uitzicht over de daken van Florence. →

WINKELS EN EETADRESSEN IN OLTRARNO

Historische hoedenmaker De hoeden die Antonio Gatto in zijn atelier annex winkel maakt, zijn heel bijzonder. De ingang oogt wat rommelig, maar eenmaal binnen is dat snel vergeten. **Piazza de' Pitti 5r, www.antonioгато.com** • **Tassen van Tattanelli** Eveneens aan het Piazza de' Pitti ligt het atelier van tassenontwerpster Jennifer Tattanelli, die de kneepjes van het vak onder andere leerde bij Calvin Klein. Haar tassen zijn de perfecte match tussen authentieke leerproductie en creatief design. **Piazza de' Pitti 30r-31r, www.jennifertattanelli.it** • **Helemaal in stijl** In een historisch palazzo aan de Via Santo Spirito tovert ontwerpster Rina Milano schitterende stoffen om tot bijzondere creaties. Blazers, bruidsjurken, feestelijke kleding... **Via Santo Spirito 11, www.atelierlungarno.it** • **Luxury ladies handmade shoes** In een piepklein winkeltje maakt designer Mara Broccardi luxe damesschoenen, tot in het kleinste detail met de hand vervaardigd en uniek. Er is ook een kleine collectie kant-en-klare schoenen om te passen. **Sdrucchiolo de' Pitti 17r, www.marabroccardi.com** • **Originele gioielli** Een sieraad maakt je outfit helemaal af, zeker als het een gioiello van Angela Caputi is. In haar atelier aan de Via Santo Spirito werkt Caputi aan haar kenmerkende collectie Giuggiù, die dankzij een mix van materialen, kleur en vorm altijd originele stukken bevat. **Via Santo Spirito 58r, www.angelacaputi.com** • **Dinner with a view** Het stijlvolle Ferragamo-restaurant Borgo San Jacopo is een prachtige plek om te genieten van zowel een uitstekend verzorgd diner als een spectaculair uitzicht. Op weekdagen wordt er tevens een light lunch geserveerd, met vier gangen op een mooi opgemaakt bord. **Borgo San Jacopo 62r** • **Beeldend terras** Een deel van het Museum Villa Bardini is gereserveerd voor de collectie van Roberto Capucci, een Italiaanse modeontwerper die vooral bekend is vanwege zijn 'gebeeldhouwde' jurken. In de tuin van Villa Bardini geniet je aan het begin van de avond van een bijzonder aperitivo, met schitterend uitzicht op de skyline van Florence. **Costa San Giorgio 4a**



De boetiek van Loretta Caponi aan de Via de' Tornabuoni.



Blik achter de schermen in het atelier van Ermanno Scervino.



Uitzicht op Oltrarno aan de rivier de Arno in hartje Florence.

Het dakterras van hotel Continentale.



Miriam en Helen, de dames achter deze modereis, met modetycoon Leonardo Ferragamo.



Reisaanbieding

Zoeken naar de modische plaatsen en mensen: voor Helen Kuipers was het jarenlang een sport om als reisredacteur en producent van buitenlandse modeshoots de juiste mensen te ontmoeten, deuren geopend te krijgen en geheime plekken te ontdekken. Met deze ervaring introduceert Helen High Fashion Travel: modereizen naar Italië met exclusieve ontmoetingen en een blik achter de schermen bij beroemde modehuizen. Speciaal voor Nouveaulerzessen heeft Helen in samenwerking met Miriam Welsing, inwoner van Florence, een bijzondere vijfdaagse modereis naar Florence samengesteld.

U verblijft in Ferragamo's modehotel Continentale, aan de voet van de beroemde Ponte Vecchio. Tijdens de reis wordt u persoonlijk begeleid door Helen met betrekking tot de modeaspecten, aangevuld met de historische kennis van Miriam over haar stad. U ontdekt Florence als geen ander!

De reis bevat exclusieve elementen:

- Een bezoek aan bijzondere ateliers.
- Een biologische lunch bij Gucci.
- Een bezoek aan het kostuummuseum en bijzondere fresco's over historische Florentijnse mode.
- Een bezoek aan het landgoed van de familie Ferragamo.
- Borrelen op het dakterras van het privépaleis van de familie Pucci, waar Emilio Pucci zijn modellen liet poseren tegen het decor van de beroemde Duomo.

U stapt terug in de tijd en bezoekt ateliers van ambachtslieden die zich al van oudsher – sinds de renaissance – in de stad vestigden om de adellijke families te voorzien van rijke stoffen, schoenen en juwelen. Op www.highfashiontravel.nl vindt u het volledig programma.

Deze reis heeft plaats van 25 t/m 29 september 2013. Reissom vanaf €2.795,- per persoon op basis van een gedeelde tweepersoonskamer, inclusief vlucht, transfers, alle bezoeken volgens het programma en diverse maaltijden. De modereis naar Florence kan ook op maat worden samengesteld, op elke gewenste reisdatum. 

Informatie www.highfashiontravel.nl,
helen@highfashiontravel.nl of 088-530 53 61.

Een ruime, lichte kamer in hotel Continentale.



Helen Kuipers van High Fashion Travel (midden) en Miriam Welsing van eventbureau MIRacoli (rechts) met Romano Romoli, eigenaar van Casa dei Tessuti.